

**Donderdag 27 april 2023:
Klimaatopwarming en Antarctica
(Koen Meirlaen)**

In het wirwar van informatievertrekking over de klimaatopwarming, richt Koen Meirlaen, leraar Aardrijkskunde in Deinze, de aandacht op de eigenlijke oorzaak: de uitstoot van broeikasgassen. Het is juist dat er een natuurlijke uitstoot van broeikasgassen is, maar die wordt versterkt door de mens en het is die versterking die het klimaat parten speelt.

Koen Meirlaen wil niet doemdenken, maar informeren zodat de mensheid de hand aan de ploeg slaat en hij richt zich daarvoor in de eerste plaats tot de jongeren. Zijn klas - de vijfde Latijns-Wetenschappelijke uit Deinze - won de Polar Quest, een wedstrijd rond energiebeheer voor de leerlingen van het voorlaatste jaar van het secundair onderwijs. Koen kon op studiereis naar Antarctica waar hij twee maanden verbleef in het Princess Elisabeth Antarcticastation van waaruit hij de kennis en ervaring die hij daar opdeed met zijn leerlingen deelde.

De Belgische basis op Antarctica toont aan dat het, zelfs in de moeilijke omstandigheden van dit gebied, mogelijk is een passief huis te bouwen waarin je op een ecologisch verantwoorde manier kunt leven.

De spreker wees op de gevaarlijke evolutie die het klimaat momenteel kent en vindt het erg belangrijk dat de bevolking daar op een positieve manier bij betrokken wordt. Een geanimeerde vraagstelling besloot deze boeiende voordracht.

**Zaterdag 10 juni 2023:
De wateren van Moerbrugge**

Zaterdag 10 juni verzamelt een enthousiaste groep van 40 VVA vrienden aan de Warandeputten in Moerbrugge. De eerste zomerdag na een veel te lange winter nodigt uit om onze kennis aan te scherpen... Twee enthousiaste gidsen van de Heemkring Oostkamp nemen ons op sleeptouw.

Voor velen onder ons blijken de Warandeputten een ongekende natuurparel. In de periode 1987-1990 is het kanaal ter hoogte van Moerbrugge verbreed en werd er een nieuwe beweegbare brug gebouwd. Met de vrijgekomen grondspecie werden 10 ha laag gelegen valleigronden aan de monding van de Rivierbeek gedeeltelijk opgehoogd. De natuur nam spontaan bezit van het terrein en er ontstond moeras, wilgenbos en een belangrijk bloemrijk grasland.

We nemen samen een duik in de boeiende en rijke geschiedenis van de vele waterlopen in het gebied van Moerbrugge. De huidige toestand is het resultaat van vele opstanden, gevechten en moeizame akkoorden gedurende de voorbije eeuwen...

We verpozen en praten na op een leuk binnenterras van Midtown... Allen zijn we het eens: als we deze zomer fietsen langs het kanaal, dan kijken we met andere ogen naar dit gebied en kennen we de etymologie van "onderspit delven"!

Donderdag 6 juli 2023: Wandeling Retranchement

Tijdens onze wandeling kwamen we bijna op Belgisch grondgebied en toch voelde Retranchement als een echt Nederlands dorp aan. Dat is het resultaat van een bewogen geschiedenis van de Zwinregio die in de Middeleeuwen een eenheid vormde, maar in het begin van de zeventiende eeuw brutaal gesplitst werd.

Hoewel er nu steeds meer Belgen onroerend goed in de gemeente verwerven, staat die op zijn eigen identiteit en die bezorgt haar een grote charme. De wallen - waar ze terecht fier op zijn - werden met niet meer dan een schop en primitieve kruitwagens aangelegd, je staat te kijken welke inspanning de bevolking daar voor moest leveren.

Maar de Tachtigjarige Oorlog, met zijn onophoudelijke plundertochten en brandschattingen liet haar geen andere keus dan zich sterk te verdedigen. Tot in de Tweede Wereldoorlog zorgde de strategische ligging van Retranchement aan de Scheldemonding voor wapengekletter.

Andermaal werd duidelijk dat Zeeuws-Vlaanderen heel wat meer te bieden heeft dan het commerciële Sluis.

Donderdag 10 augustus 2023: wandeling Sint-Martens-Latem

Een helderblauwe hemel, een zonovergoten schildersdorp en 48 enthousiaste VVA-leden!!! Alle ingrediënten zijn aanwezig voor een geslaagde wandelnamiddag. Ons

bestuurslid Rony bereidde zich prima voor om de prachtige Albijn Van den Abeele wandelroute te gidsen en toe te lichten. We starten aan de steigers bij de Leie, adembenemend mooi. Onmiddellijk ervaren we aan den lijve de fijne kleurschakeringen, eigen aan de werken van Van den Abeele en de Latemse school. Een vleugje poëzie roert onze zielen...

Via het knuppelpad komen we op adem in de Latemse Meersen. Het vormt een prachtig natuurgebied in een meander van de Leie. Onze wandelkaravaan slingert zich door bloemrijke weilanden en trage wegen. Een koppel buizerds observeert de wandelaars en we horen de kenmerkende hoge fluittonen.

Na een stukje natuur kunnen we ons vergapen aan de statige en mooie huizen en villa's. Een nog zeldzame authentieke woning tovert een glimlach op ons gezicht...

We eindigen aan de Latemse Koutermolen waar Rony ons meer over vertelt en ons verrast met een mooi en passend gedicht van Gezelle. We kunnen het niet laten om samen "daarbij die molen " te zingen...

In een boomrijke binnentuin van een brasserie worden we getrakteerd op een drankje en kunnen we gezellig napraten... en Guido Gezelle gelijk geven:

*De Leie leidt mijn ogen, lijze en langzaam lopend, henen,
tot waar zij, tenden uit, en tenden al wat zichtbaar is,
in 't grauwe van de neveldamp verdoken en verdwenen,
mij meeleidt, tot in 't verste van heur diepe duisternis.*

Zondag 27 augustus 2023: Vriendenuitstap naar Leuven

Tradities en vrienden zijn er om te koesteren! Traditiegetrouw is de laatste zondag van augustus voorbehouden voor onze vriendenuitstap. Een volle bus vertrekt stipt richting Leuven. De buienradar en het weer in Leuven brengen verschillende weerprognoses.. we zien wel...

De site van Abdij van het Park in Heverlee blijkt voor velen een verborgen parel. De prachtige gebouwen, de statige poortgebouwen, de hoeve , de watermolen, de kerk, de schitterende groene omgeving met de vijvers doen ons verlangen naar de rondleiding. Drie enthousiaste gidsen laten ons genieten van de pronkstukken en boeiende abdijschiedenis! Er wordt onder VVA-vrienden gesuggereerd om volgend jaar de buitenwandeling te maken! In elk geval, voor wie de site niet kent: een echte aanrader.

In het restaurant Pakenhof worden we warm onthaald. Een heerlijk aperitief , een zeer verzorgde maaltijd en lekkere wijn... wat moet een mens meer hebben? De sfeer en de ambiance zitten goed.

Benieuwd hoe de site van de Vaartkom veranderd is, vertrekken we naar de stad. Bij het verlaten van de bus worden we getraakteerd op een ware wolkbreuk. Gelukkig van korte duur, want de rest van de dag vertoeven we onder een heerlijke nazomerzonnetje! Onder deskundige leiding van gidsen vergapen we ons aan moderne architectuur en megalomane projecten. De meningen over de nieuwe Vaartkom verschillen erg, maar unaniem lovend zijn de herinneringen van de Leuvense oudstudenten aan hun vroegere uitgangsbuurt. We sluiten af, hoe kan het ook anders met een echte Leuvense pint.